

muziek van Victoria, Rutter,
Mendelssohn en Whitbourn

HERDENKINGS-CONCERT

HOUTEN
4 MEI 2021

PROJECTKOOR
ADVENIAT MUSICA
O.L.V. RIENK BAKKER

GADZE HEERES - CELLO
ARJAN VEEN - VLEUGEL & ORGEL

vanaf 20.30 uur te volgen via livestream <https://kerkdienstgemist.nl/stations/423-Opstandingskerk>



is in 2012 opgericht door Rienk Bakker. Uitgangspunt waren de Herdenkingsconcerten in Zeist, maar inmiddels worden meerdere

projecten per jaar georganiseerd met muziek uit diverse stijlperioden. Het koor werkt regelmatig samen met diverse musici en streeft ernaar om in korte tijd een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Samenklank en groepssfeer zijn daarvoor belangrijke pijlers. Meer informatie vind je op www.adveniatmusica.nl. Geïnteresseerde zangers kunnen via deze site contact opnemen.

sopranen	Emma Tabak - Karin Goudriaan
alten	Annike Grotheer - Svenja Ruff
tenoren	Arjan Veen - Martien Stoeten
bassen	Marco Vermeulen - Timothé Beemster

Rienk Bakker



studeerde aan diverse conservatoria en behaalde diploma's voor kerkmuziek, orgel en koordirectie. Hij is actief als dirigent van diverse (project)koren, organist en muziekdocent. Kijk voor meer informatie op zijn website: www.rienkbakker.nl.

Gadze Heeres - cello

Arjan Veen - orgel en vleugel

Jeroen van der Blom - audio

Programma

*welkomstwoord en
gedicht*

Introitus

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611)

Kyrie

(uit: Requiem a 4 voces)

koor

Deus misereatur

Heinrich Schütz (1585 - 1672)

koor

Pietà, Signore

Allessandro Stradella (1639 - 1682)

cello en vleugel

Out of the deep

John Rutter (1945)

(uit: Requiem)

koor, orgel en cello

Not yet

Reitze Smits (1956)

koor en vleugel

Verleih uns Frieden

Felix Mendelssohn (1809 - 1847)

koor, vleugel en cello

Eternal Rest

James Whitbourn (1963)

koor en orgel



Introitus - Victoria

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus Deus in Sion et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam ad te omnis caro veniet.

Geef hun eeuwige rust, Heer, en laat het eeuwige licht op hen schijnen.

U komt een loflied toe, God, in Sion, en U zal een gelofte afgelegd

worden in Jeruzalem. Verhoor mijn gebed, tot U kome alle vlees.

Kyrie - Victoria

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Deus misereatur - Schütz

Deus misereatur nostri et benedicat nobis;

illuminet vultum suum super nos et misereatur nostri.

God, wees ons genadig en zegen ons;

laat het licht van uw gelaat over ons schijnen

en heb medelijden met ons.

Pietà, Signore - Stradella

Pietà, Signore was oorspronkelijk een vocaal werk; een roep om genade, medelijden voor de lijdende wereld. In deze versie voor cello en vleugel is het intense karakter van deze smeekbede nog duidelijker hoorbaar.

Out of the Deep - Rutter

Out of the deep have I called unto thee, O Lord: Lord, hear my voice. O let thine ears consider well the voice of my complaint. If thou, Lord, wilt be extreme to mark what is done amiss: O Lord, who may abide it? For there is mercy with thee: therefore shalt thou be feared. I look for the Lord: my soul doth wait for him and in his word is my trust. My soul fleeeth unto the Lord: before the morning watch, I say, before the morning watch. O Israel, trust in the Lord, for with the Lord there is mercy: and with him is plenteous redemption. And he shall redeem Israel from all his sins. Out of the deep have I called unto thee, O Lord: Lord, hear my voice.

Not yet - Smits

The song that I came to sing
remains unsung to this day.
I have spent my days in stringing
and in unstringing my instrument.

The time has not come true,
the words have not been rightly set;
only there is the agony of wishing in my heart.
The blossom has not opened;
only the wind is sighing by.

I have not seen his face,
nor have I listened to his voice;
only I have heard his gentle footsteps
from the road before my house.

The livelong day has passed
in spreading his seat on the floor;
but the lamp has not been lit
and I cannot ask him into my house.

I live in the hope of meeting with him;
but this meeting is not yet.

tekst: Rabindranath Tagore

Verleih uns Frieden - Mendelssohn

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten;
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Eternal Rest - Whitbourn

Eternal rest grant unto us, O Lord.
May light perpetual shine on us. Amen



Dit concert is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van:

Protestantse Gemeente Houten

4 en 5 mei Comité Houten

Gemeente Houten



Want het gevoel van de oorlog
sterft nooit

Daan van Bruggen, 2018